

TUREN GÅR TIL MALAGA



ERASMUS har formået, at skabe et samarbejde med flere lande, som giver muligheden for studerende, at opleve verden imens de tager en uddannelse. Der er hermed henblik på, at skabe et samarbejde mellem landene via de studerende. HHX Svendborg har derfor givet tilbudet om en tur til Malaga, som knap 30 elever med spansk som sprogfag, har benyttet sig af. En tur, som går ud på, at lærer det spanske sprog, samt opleve og leve i en anden kultur, langt væk fra Danmarks.

Søndag d. 7. Oktober

Rejsedagen er endelig kommet. Klokken er 06:30 om morgenen på Nyborg Station. Selvom folk er trætte, er vi spændte, og klar på en oplevelse for livet. Toget kører os til Københavns Lufthavn, hvor vi har lidt tid, at løbe på inden flyet letter. Klokken har slået afgang, men dog med forsinkelser, men uden betydning. Vi ankommer til Malaga Lufthavn i en helt anden temperatur end vi er vant til. Sol og varme. Alle får smidt deres overtøj, og er nu i t-shirt. Bussen holder og venter på os i parkeringskælder, hvor vi efterfølgende bliver transporteret hen til Telepizza, som er mødestedet for os og familierne. Vi ankommer til Telepizza, hvor vi stille og roligt får fordelt os ved familierne, samt bruger resten af dagen i vores nye hjem de næste 3 uger.



Mandag d. 8. Oktober

I dag starter den første uge. Vi mødes mandag morgen kl 10:00 ved Mamma Mia, som er en lille restaurant tæt på Debla, som vores sprogskole hedder. I dag står den på en test, som har det formål at niveauopdele os, så vi får mest mulig ud af skolen. Efterfølgende får vi en rundvisning i Malaga by, så vi får en fornemmelse af byen og kulturen. Aftenskolen kalder herefter i 4 timer (15:00-19:00) som gør, at vi alle er rigtig trætte og har behov for at komme hjem.

Tirsdag d. 9. Oktober

I dag er skolen fra 09-13:00. Skolen er et fint sted, hvor der er plads til alle, samt mulighed for at købe mad og drikke. Det gør især drengene meget stort brug af. Efter skole var planen at tage op på en udkigningspost, men eftersom vi har dårligt vejr, kan det ikke lade sig gøre. Det er desværre ikke lige det vejr vi havde håbet på. De fleste er taget hjem pga vejret, så folk har valgt at mødes senere på aften.



Onsdag d. 10. Oktober

Dagen i dag, foregår på skolen, hvor vi har undervisning fra 09-13:00. Skolen byder både på grammatik, kultur, samt har fokus på det sociale. Efter skole, er alle ofte sultne, så derfor tager vi alle ud og spiser, og har hermed fri resten af dagen. Igen vælger folk, at mødes om aften, hvilket giver et bedre bånd til hinanden som en stor gruppe. Mange vælger også at bade, da vejret er godt og havet er lækkert, dog lidt koldt til nogles smag.



Torsdag d. 11. Oktober

Skolen kalder fra 09-13:00 i dag. Dog er det en lidt anderledes skoledag end vi plejer, da vi bliver bedt om, at gå med ned på et madmarked i styrtende regnvejr, hvilket får turen til at føles uendelig lang. Dog er det et spændende marked, hvor vi samtidig får stukket nogle spørgsmål i hånden, som skal besvares inden for en vis tidsperiode. I løbet af dagen er vejret heldigvis blevet bedre, som gør, at vi alle er taget på stranden her til aften for at spille bold og nyde det gode vejr.

Fredag d. 12. Oktober

I dag er det stor hyggedag. Alle har fri fra skole, som resultere i at vi tilbringer meget af dagen på stranden, da vi heldigvis har godt vejr. Mange har taget sol et par timer efterhånden, hvor aftersun senere fik en stor betydning hos mange. Alt i alt en rigtig hyggelig og afslappende dag, som i den grad var tiltrængt hos alle.

Lørdag d. 13. Oktober

I dag går turen til Sevilla, som mange har set frem til. I Sevilla er meningen, at vi skal se katedralen, samt byens natur. Selve busturen tager 3 timer hver vej, så det et godt stykke fra Malaga. Vi ankommer til Sevilla, hvor der som håbet er varmt. Hele 32 grader. Sevilla er en smuk by med mange flotte omgivelser. Man må sige, at Spanien er gode til, at holde deres land rent, ikke meget skrald finder man.



Søndag d. 14. Oktober

Dagen i dag står på en god omgang fridag. Hver søndag har vi fri fra alt der hedder skole, aktiviteter mm. Regnvejret var begyndt lige fra morgenstunden, men heldigvis er det klaret op i løbet af dagen. Dog blæser det meget i dag, så de fleste har besluttet sig for at droppe stranden, og tage ud og spise i stedet for. Det er trods alt meget billigere mad end i Danmark.

Den første uge er gået...

Allerede efter en uge i Malaga, kan man mærke en forbedring ift til det spanske sprog. Du er tvunget til, at tale spansk, da ikke mange taler engelsk, hvilket kun giver pote for os. Selvom vejret ikke altid har været med os i denne uge, har vi alligevel formået at hygge os, både på skolen, hjemme og på stranden vi ofte mødes alle sammen. Alt i alt en dejlig uge at starte på. Vi glæder os allerede til næste