



Studietur uge 2



MANDAG – Día 9.

Mandag var en ganske stille og rolig dag som startede med skole fra klokken 9 og sluttede klokken 13. Den første del af dagen stod på grammatik med læreren Juan, som tog den tunge del af undervisningen, mens vi i den anden del af dagen, skrev en sang med Tony. Her lærte vi igennem leg og en masse grin. Efter skole var der fri leg til at gøre hvad man havde lyst til.

TIRSDAG – Día 10.

Tirsdag var vi på besøg på et ægte spansk gymnasie. Her gik der ganske unge elever som havde gjort meget ud af at vi kom på besøg. Eleverne havde i samarbejdet med rektoren lavet et skuespil, som fortalte historier om gymnasiet og de elever der havde gået på stedet. Her på dette gymnasie havde Pablo Picasso studeret mange år tilbage. På gymnasiet havde de også deres egen 144 år gamle baby i et glas til medicinsk udstilling. Efter the grand tour af gymnasiet, skulle vi tilbage på skolen til undervisning kl 15 på Debla. Ved ankomsten på Debla blev vi oplyst om vores praktikpladser den kommende uge. Der blev byttet lidt på kryds og tværs, men det gik op efter lidt super vision af Kirsten som styrer Debla. Efter at have nogenlunde styr på praktikpladserne blev undervisningen afviklet som altid med en omgang grammatik og så afslutningsvis med leg. Skoledagen var slut kl 19:00, og så var det ellers bare hjem og få aftensmad ved værtsfamilierne.



Erasmus studietur 2018

ONSDAG – Día 11.

Vi startede dagen med en omgang undervisning fra 9-13, men afslutningsvis blev der danset den spanske dansegenre, Flamenco. Det var super sjovt og gik langt hurtigere end forventet. Efter at have danset flamenco gik vi ned på stranden ved Debla og badede og bare hyggede langt opad dagen. Vejret var super lækkert og det nød alle. Efter aftensmaden var der stadig en kæmpe hyggelig stemning, så vi tog hen på en lokal café og drikkede kakao over et spilkort.

TORS DAG – Día 12.

Hele Malaga vågnede op til et frygteligt uvejr, som fortsat langt opad dagen. Det dårlige vejr gjorde en planlagt tur blev aflyst. Klokkeren 15 var der undervisning på skolen, og vejret havde stilnet af, så vi kunne godt komme afsted. På skolen var det ligesom de andre dage, grammatik først og så leg efter.

En lang dag med dårligt vejr havde sat dit præg på stemningen, så alle på turen havde en anden hjemme hos værtsfamilierne.

FREDAG – Día 13.

Dag 13 var den sidste dag med undervisning på Debla og dagen blev sat i gang med en række aktiviteter inde i Malaga centrum sammen med skolens lærere. Det var en god start på en lidt trist dag. Da aktiviteterne i Malaga centrum var slut var der endelige informationer for den kommende uges praktikpladser. Da det var sidste dag, blev den sang vi lavede om mandagen sunget på holdet og der kom en fed stemning, inden Tony lavede Paella til alle hold. Det var super lækkert og en god afslutning på 2 lærerige uger på Debla.

LØRDAG – Día 14.

Hele lørdagen blev brugt i Gibraltar. Vi fik en guidet tur igennem byen og endte oppe i bjerget hvor en masse aber var til at se helt tæt på, og røre ved hvis man var så modig. På bjerget var der også en drypstengrotte som vi fik set. Efter den guidede tur op i bjerget fik vi fri leg inde i byen, så vi kunne få lidt mad og shoppe lidt, hvis det lystede.

Efter den lange dag i Gibraltar var det bare hjemad og få noget og på hovedet i seng for manges vedkomme.

