

Erasmus-tur: Malaga

Mandag - Dag 22

Mandagen var dagen for alle os Erasmus-deltagere til at starte vores uge med praktik. Der var mange forskellige og sjove praktikpladser.

Nogle var i nogle mere madrelateret omgivelser, som fx. restauranter, cafeteria eller frivilligcentre, hvor man her var med til at lave og dele med ud til dem som ikke kunne klare sig selv dernede, mens andre var i butikker i Malaga, som fx. fodbold klubbens egen fanshop eller en gardinforretning. Der var mange forskellige steder.

Mødetider var forskellige fra sted til sted, og kunne være forskellige efter aftale med praktikstedet.

Det er dagen der ikke blev brugt på at være i praktik, blev enten brugt sammen med de andre, enten i byen eller på stranden. Eller måske man bare foretrak en slapper-dag hjemme ved vores "familier".

Tirsdag - Dag 23

Om tirsdagen startede 2. dag i praktik. Vi blev sat mere ind i hvordan de forskellige praktikpladser fungerede og fandt bedre til rette i hvilke opgaver vi stod for. Vores spanske blev sat på prøve, da vi skulle begynde at snakke med de lokale, og blandt andet Nicki og Magnus, der ses på billedet ved siden af, skulle tage imod bestillinger fra kunderne ved restauranten, O' Mamma mia.

Ellers forløb resten af dagen som om mandagen, med fritid til at gøre hvad man havde lyst.

Drengene havde blandt andet fundet en fodboldbane, og havde stor glæde af den.



Onsdag - Dag 24

3. dagen i uge 3 stod også i praktikkens navn. Vi er efterhånden blevet nogle garvede "bus-ryttere", da vi næsten alle sammen tager den hver dag ind til centrum, for at møde i praktik. Spanierne er storforbruger af busserne, så man er ofte nødt til at stå op. Men busturen var ikke særlig lang, så det var okay nok. Vi nærmede os de sidste par dage i skønne Malaga, og der blev derfor hygge endnu mere sammen og brugt mest muligt tid i hinandens selskab og vi mødtes også om aftenen på stranden efter mad, for at gå lidt rundt i byen.

Her ses et billede af Mathias og Viktors arbejdsplads. Det var her de brugte deres praktik uge, på at uddele brochurer til diverse mennesker, der nu engang gik forbi nede ved havnen.



Torsdag - Dag 25



2 sidste dage inden hjemrejse til Danmark om lørdagen, bød på endnu en dag i praktik for alle os studerende. Dagen bød også på fuld solskin, så senere på dagen, da de fleste var færdige med at være i praktik, tog alle til stranden, hvor der blev badet, både i vand og sol ;-)

Humøret var i top, men man kunne stille og roligt mærke, at folk begyndte at forberede sig på at skulle hjem til familien og egne senge i DK.

På billedet se en blomstrende "San Jacobo", som er en meget sjælden og flot plante, der kun gror i Spanien.

Fredag - Dag 26

Vores sidste dag i praktik, og dermed vores sidste dag i Málaga for denne gang er nu ankommet. Udover praktikken, så havde vi allesammen, på denne dag, hver og især forskellige planer, om det så var ude og spise med sin værtsfamilie eller om det var ude og hygge med vennerne, jo, så havde man hver og især planlagt sin sidste dag i det Sydspanske klima. På denne dag fik vi



alle reflekteret tilbage på deres fantastiske 3-ugers rejse, og man begyndte så småt at pakke sine kufferter og taknemligt sige pænt farvel og tak (måske endda "på gensyn") til sin værtsfamilie. Tankerne var på daværende tidspunkt rettet mod hjemturen, som var tidligt næste dag, og man kunne gå i seng med dén følelse, at man har haft en fantastisk tur, som man sent vil glemme.

Lørdag - Dag 27

Lørdagen var dagen hvor vi Erasmus-deltager vendte snuden mod kolde, men savnet Danmark. Vi har haft 3 gode og helt vildt oplevelsesrige uger i det kulturelle og lune Malaga. Vi fik sagt farvel til vores værtsfamilier tidligt lørdag morgen, og mødtes alle sammen kl 7.15, for at få pakket på bussen, så vi kunne køre mod lufthavnen. Folk var trætte, og der var en god stemning omkring at vi skulle hjem til vores egne hjem. Man kan kigge tilbage på turen, med et smil på læben, og med rigtig mange hyggelige stunder. Vi var tilbage i Nyborg ved en 17-tiden, og her fik vi sagt farvel og gik hver til sit, inden skolestart igen allerede om mandagen. Mange tak for en dejlig tur til alle, det har bestemt været det hele hver.

