

## Málaga opsummering på uge 1 – d. 6/10 til d. 15/10

Freja Kallesøe 2.e

Der er sket utroligt meget i denne uge, en uge som har været tæt pakket med aktiviteter og nye oplevelser. Lad os starte fra en ende af: Jeg bor i en lejlighed i El Palo sammen med Maja og vores søde værtsmor Rosa (og hendes hund). Jeg forsøger mit bedste på at føre samtale med Rosa, men når forståelsen glipper, bruger vi google oversæt. Hun er meget god til at tale langsomt og lave fagter. Maden herhjemme er langt fra i top, men dog er den spiselig. Maja og jeg har spist hjemme 5 ud af 10 aftener vi har været her. Resten af aftenerne har vi brugt ude med de andre unge på turen.

I dags timerne har vi enten fritid, planlagte aktiviteter eller undervisning på sprogskolen. Fritiden bliver brugt på lidt af hvert, dog søger jeg oftest mod stranden når muligheden er der. Hver dag er der oftest planlagt en kulturel aktivitet, hvor vi alle tager ud og besøger noget spændende. Det har været vildt fedt at besøge så meget historisk vigtig kultur, det har fået mig til at ville besøge flere steder og opleve så meget lokalt som muligt.

Når vi snakker om lokale ting, har jeg i løbet af ugen spist en masse lokal mad og rejst som en lokal gennem området. Det har virkelig fået min glæde for at rejse frem i mig igen, nu med en ny lyst til mere af verden.

Vi går på sprogskolen Debla, hvor vi lærer spansk 4 timer hver hverdag. Timerne ligger enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Skoledagen består af 4 moduler, bestående af 50 min/stk. Det er meget rart at modulerne er så korte, da alt den nye læring godt kan være hård. Når vi har bestegt bjerget for at komme op til skolen, bliver vi delt i to hold, som får undervisning på forskellige niveauer. Timerne går oftest med at vi skal løse en opgave, lægge den i padleten og derefter fremlægge den. Desuden har vi også forskellig interaktiv tavle undervisning. Lærerne fra Debla er meget søde og forstående for at vores niveau ikke er så højt endnu. Jeg har personligt svært ved når jeg ikke forstår hvad de siger, det frustrerer mig lidt. Når jeg så faktisk forstår dem, er det en dejlig følelse af succes jeg bliver fyldt med. Allerede en af de første dage, havde jeg en følelse af at være mere selvsikker og modig ift. at tale spansk. Det er rart at kunne mærke jeg udvikler mig her.

Alt i alt en dejlig uge,  
Freja