

En uforglemmelig rejse til malaga

Vores tur til malaga var ikke blot en chance for at opleve solrige dage og smukke omgivelser ved Spaniens sydkyst, men også en unik mulighed for at dykke ned i det spanske sprog og kultur. Turens hovedformål var at forbedre vores sprogfærdigheder gennem undervisning og kulturelle oplevelser på Debla sprogskole. Ved at tage til et sted hvor spansk bliver brugt konstant, både i og uden for klasseværelset, kunne vi tage til vores sproglige niveau til nye højder.

Debla sprogskole, der ligger små 30 min på gåben, kombinere sprogundervisning med en moderne og aktiv læringsstil. På denne rejse ville vi ikke kun blive bedre til spansk men også lære og forstå spansk kultur og deres måde at leve på.

Undervisningen og læringsmetoder i malaga

Undervisningen på Debla sprogskole er fleksibel, hvilket gjorde det muligt for alle eleverne at lære i deres eget tempo. Klasserne var små, hvilket gav lærende mulighed for at fokusere mere på elevernes individuelle behov og sprog. Hver dag i skolen startede med samtaleøvelser, hvor eleverne kunne øve sig i at tale spansk. De gjorde sig umage for at undervisningen skulle foregå på spansk og undgå at snakke for meget engelsk, så vi kunne lære at forstå sproget bedre.



Lærerne brugte flere forskellige måder at undervise på, som handlede om at kunne bruge sproget i hverdagen frem for kun at lærer grammatiske regler. Vi arbejdede med opgaver som udgangspunkt tog fat i situationer fra virkeligheden, interviewe

lokale mennesker som vi mødte på Malagas gader, og havde meget omkring bæredygtighed og hvordan de arbejdede med det i Malaga.

Da vi var på sprogskolen, var vi på to forskellige lokationer, ude på selve skolen som lå et lille stykke væk, oppe på en stor bakke og så nogle lejligheder som de har inde i byen, hvor der også foregår undervisning.

Praktikpladsen i Malaga

Under vores ophold i malaga havde vi mulighed for at arbejde på en lokal restaurant lige ved siden af byens gågade. Restauranten tilbød både traditionel spansk mad og flamenco shows som tiltrak både turister og lokale. Det var spændende at opleve måden de arbejder på og være en del af den arbejdskultur, som de havde dernede selvom det var svært til tider, at følge med, når det hele foregik på spansk.



Samarbejdet med personalet var udfordrende til tider, på grund af sproget. Da mange af

medarbejderne kunne tale lige så godt engelsk som os, hvilket godt kunne give problemer, hvis vi ikke kunne forstå, hvad de prøvede at forklare os på spansk.

Alt i alt var det spændende at prøve kræfter med at arbejde i et helt nyt miljø og en hel anden kultur en vi er vant til herhjemme.

Bæredygtighed på turen

Et stort emne på denne tur var bæredygtighed. Det handlede meget af vores undervisning om, vi lagde mærke til det i hverdagen og hørte om det på forskellige af

de steder vi besøgte. Mange af de samme ting som bliver gjort i Danmark som fx affaldssortering, var der meget af dernede men også el busser kørte der rundt dernede. Vi skulle også reflektere over, hvordan vi kunne have gjort denne tur mere grøn. Der er den mulighed at sige, vi skulle have lejet en bus og kørt derned, da det havde brugt meget mindre co2 end det fly vi fløj derned i, 6 gange så lidt faktisk. Det der bare er ved at leje en bus, er bare, at den ikke havde kørt den tur, hvis vi ikke havde bestilt den ift. Det fly som vi fløj med, som var fyldt med mennesker, som alligevel skulle derned, har det faktisk være bedre for miljøet at vi fløj, da pr person bruges der mindre co2 ved at vi er 200 mennesker der flyver end hvis vi var 15 der skulle køre i en bus hele vejen derned.

Bæredygtighed er noget som de går meget op i Malaga, både som folk men også deres virksomheder som er meget opmærksomme på, hvad de gør og hvordan de gør det.

Nærmest det eneste sted vi ikke så affald sortering, var der hvor vi boede.

Der havde vi bare en skraldespand, hvor det hele skulle i.

Da vi boede sammen med andre, er det alligevel mange

mennesker, som kunne affaldssortere,

hvis de havde det i de forskellige

lejligheder.



