

Uge 43:

Kære dagbog

Vi ankom til Malaga lørdag d. 19 oktober kl. 17:15. Stemningen var god, og vi gik direkte ud for at finde noget at spise. Aftensmaden nød vi på en italiensk restaurant, hvor vi fik lækre pastaretter som var en god start på turen. Efter maden havde vi lidt tid til at handle ind og købe nogle småting, vi manglede. Resten af aftenen brugte vi på at slappe af på vores værelser. Søndagen stod på sightseeing i Malaga, hvor vi bl.a. besøgte det berømte Picasso-museum, hvor vi så nogle af hans mest kendte værker. Vi spiste frokost på en hyggelig pizzarestaurant, og til aftensmad lavede vi selv pastasalat i lejligheden. Det var en dejlig dag med kulturelle oplevelser og afslapning.

Mandag var den første dag i sprogskolen, på skolen Debla. Vi lavede øvelser såsom at præsentere sig selv, og lave spørgsmåls sætninger. Lærerne var også rigtig søde. Efter undervisningen besøgte vi Malagas imponerende katedral. Så var virkelig smuk, man fik også et indblik i Spaniens religion. Da de er virkelig troende fordi de er katolikker, hvilket var en virkelig spændende oplevelse.

Tirsdag besøgte vi gymnasiet La Rosaleda, hvor vi spiste frokost i kantinen og mødte nogle af de spanske elever. Vi delte interesser og fik mulighed for at praktisere vores spansk. Det var sjovt men også lidt udfordrende at forsøge at forstå hinanden. Man opdagede hurtigt de små forskelle i kulturen og hverdagslivet. Om eftermiddagen fortsatte vi undervisningen på Debla, hvor vi arbejdede med ordforråd omkring frugter, og sluttede dagen af med et besøg på et lokalt marked, hvor vi fik opgaver om frugter, der skulle løses på spansk.

Vi startede onsdag med et besøg på det lokale handelskammer, hvor vi fik indblik i Spaniens økonomi og handelspolitik. En af medarbejderne holdt et spændende foredrag om de udfordringer og muligheder, Spanien står overfor økonomisk. Bagefter gav han os en rundvisning, hvor vi så, hvordan arbejdet foregik og dem som arbejdede der. Han viste os forskellige lokaler, såsom deres mødelokale. Hvilket var en spændende oplevelse.

Om eftermiddagen havde vi undervisning på Debla, hvor vi byggede videre på vores spanske. Vi var i praktik både torsdag og fredag. Min veninde og jeg var i praktik hos en organisation kaldet Includd, som drev en butik, hvor økonomisk ustabile og hjemløse kunne købe varer til meget lave priser. Vi hjalp både med at fylde varer op i butikken, samt med at tilberede noget mad til dem, som havde brug for det. Det var en meningsfuld oplevelse og en øjenåbner.

Lørdagen stod på studietur til Gibraltar, hvor vi så den smukke natur oppe i bjergene, og de berømte aber. Hvilket virkelig var en sjov og spændende tur. Gibraltar er nemlig en lille engelsk koloni ved Spaniens sydkyst. Hvilket var meget fascinerende at opleve en anden kultur inden for det samme område, og da man betaler med pund, føltes det virkelig som at være i et nyt land.

Søndag, sluttede vi vores uge af med en udflugt til kystbyen Nerja. Vi gik rundt og nød de smukke omgivelser og den hyggelige stemning. Vi fik shoppet i de små butikker, og til frokost fandt vi en hyggelig restaurant, hvor vi spiste lækker sandwich. En god afslutning på en spændende og lærerig uge i Spanien.